

Væddemålet

Romantisk komedie/drama

Af

Kunstlinjen - Sønderskovskolen 2016

SC 1. - MIDT I FESTEN.

Der er mørkt med farvestrålende diskolys. Frederik, Malte og nogle andre drenge står med en øl i hånden, og fjoller rundt. Der bliver danset i baggrunden.

MALTE:

Er det ikke på tide, at du snart får dame på?

FREDERIK:

Øhhh.. Det har jeg da allerede...

(siges usikkert)

MALTE:

Gu´ har du da ej!

Frederik ser lidt pinligt berørt ud.

Malte kigger rundt i lokalet. Han får øje på Astrid ude i køkkenet. Astrid sidder på et bord alene med sin sodavand i hånden, og kigger ud i luften.

Malte stikker med sin albue til Frederik. Frederik flytter hurtigt sit blik over imod Malte.

MALTE:

Hvad med hende den nye?

Malte nikker over imod Astrid. Frederik kigger over imod Astrid.

FREDERIK:

Astrid?

JULIE:

Ej, det kunne være mega sjovt!

Malte og Julie griner.

MALTE:

ai ja . vi laver et væddemål.

FREDERIK:

Hvad mener du?

MALTE:

Hvis du nu kan score hende
Astrid der, inden for uge ikk'. Så
gir' jeg dig sgu 500 dask!

(Siges sejt)

FREDERIK:

Arh, det ved jeg nu ikke lige...

(Siges tøvende)

AGNES:

Det kunne altså bare være sygt
nice mand!

MALTE:

Okay.... hvad så med 1000?

JULIE:

Kom nu Frederik!

AGNES:

Ej, ja! Det kunne være vildt sjovt.

Frederik tøver, og ser overvejende ud.

FREDERIK:

Arhh....

MALTE:

2000, SIDSTE BUD!

Frederik usikker.

FREDERIK:

Okay....

MALTE:

Fedt mand! Så er det en aftale! Så
kom i gang!

FREDERIK:

jaja, jeg skal nok.

Frederik går tøvende ud til Astrid i køkkenet.

SC. 2 - I KØKKENET.

Astrid sidder på et bord i køkkenet.

FREDERIK:

Hey Astrid.

Frederik sætter sin albue i bordet, og kommer til at vælte
nogle plastikkrus.

Frederik retter dem hurtigt op og stå, rødmer, og bliver
pinligt berørt.

Astrid fniser lidt.

FREDERIK:

Hvorfor er du ikke ude og danse med
os andre?

ASTRID:

...Argh, jeg er ikke så god til at
danse.

FREDERIK:

Det tror jeg ikke på, alle kan vel
danse.

Frederik smiler.

ASTRID:

Nå, men det kan jeg altså ikke. Kan
du ikke vise mig nogle af dine
moves?

FREDERIK:
 hvad mener du ?

ASTRID:
 Hvis du vil ha', jeg skal danse, så
 må du danse først.

(Siges grinende)

Frederik laver et akavet dansemove, og de griner begge to.

ASTRID:
 Okay, det tænker jeg lige over.

Frederik kigger forbløffet efter Astrid.

SC 3. - SAMME DAG UDE PÅ GANGEN.

Alle elever kommer gående ud fra klassen ud på gangen. De har fået fri. Frederik og Malte kommer ud midt i folkemængden. I baggrunden er der en masse småsnak og folk står samlet i små grupper ude på gangen. Astrid står ved sit skab.

MALTE:
 Nu har du chancen igen, vis nu hvad
 du duer til.

JULIE:
 Ja, kom nu tøsedreng.

Frederik tager en dyb indånding, og går hen til Astrid.

FREDERIK:
 Hej igen.

ASTRID:
 Hej.

Astrid smiler.

FREDERIK:
 Har du tænkt over det?

ASTRID:
 Hvad mener du?

FREDERIK:
 Ville du danse med mig eller hvad?

Astrid og Frederik griner.

ASTRID:

Ikke her!

Astrid skubber for sjov til Frederik.

FREDERIK:

Har du lyst til at følges hjem
idag?

ASTRID

Det lyder da meget romantisk.

Frederik kigger hurtigt over imod Malte og Julie, og går
afsted med Astrid. Malte og Julie griner og fjoller.

SC 5. - EFTER SKOLE I PARKEN.

Astrid og Frederik går afsted.

Frederik kigger på Astrid.

FREDERIK:

Hvad synes du om klassen?

ASTRID:

det ved jeg ik'...

FREDERIK:

du må da tænke et eller andet..

ASTRID:

Tja... Jeg synes, at de virker lidt
overfladiske, især Malte.

FREDERIK:

Synes du?

ASTRID:

Ja, han virker som en total idiot.

Akavet stilhed.

ASTRID:

Hvorfor hænger du egentlig ud med
ham?

FREDERIK:
det ved jeg ik'

ASTRID:
du må da tænke et eller andet..

FREDERIK:
Jeg blir nød til at fortælle dig
noget og du blir pisse sur ...

ASTRID:
Hvad nu ? vil du alligevel ikke
danse med mig ?

hun griner

FREDERIK:
jo.. nej åhh jeg kom til at lave et
vædemål med malte. jeg får 2000 kr
hvis jeg kan score dig...Shit.

ASTRID:
Din idiot!

Astrid går og fredrik bliver stående.

FREDERIK:
Hey- det er ik derfor...

astrid råber tilbage

ASTRID:
what ever .. skrid

SC.6 HJEMME HOS FREDERIK

Frederik sidder alene hjemme, han virker ked af det. Malte ringer til ham han tager ikke telefonen.

SC 7. - NÆSTE DAG, I KLASSELOKALET.

Næsten alle fra klassen inkl. Astrid er inde i klasselokalet.

Frederik går ind nøgen, med kun sokker på, og et skilt på sig. På skiltet står der "UNDSKYLD ASTRID!"

Alle griner af Frederik, og han bliver lidt pinligt berørt, selvom han prøver på, at skjule det. Astrid rødmer, og synes, at det er pinligt, men griner alligevel.

FREDERIK:

Astrid... Undskyld..

Astrid går op til Frederik, svinger sine arme rundt om halsen på Frederik, og Frederik tager Astrid om livet.

ASTRID:

Du er skør Frederik.

MALTE:

Hvad har du gang i Fredrik, skal du ik ha' dine 2000 kr?

FREDERIK:

Hold nu bare kæft Malte! Jeg gider ikke mere gider dig og dit pis.

Astrid smiler til fredrik . Astrid og Frederik holder i hånd, smiler til hinanden, og går ud af klasselokalet.