

SCENE 1: INT. PÅ SKOLENS GANG. DAG

9.V står ude på skolens gang

SARAH går over til AUGUST (15) og MARKUS (15)

SARAH (15)

"Kommer I til Karlas fest på fredag?".

AUGUST:

"Det finder vi lige ud af".

Markus kigger genert ned i gulvet

KARLA:

"Nå okay, men altså det ville i hvert fald være fedt hvis I kom".

SARAH forlader gangen, mens MARKUS kigger længselsfuldt efter Karla. AUGUST giver en let knytnæve til MARKUS og sender et undrende blik.

MARKUS:

"Jeg har altså ikke lyst til at komme til festen".

AUGUST:

"Ej hvorfor ik? Karla ville jo gerne have at du kom;) Det bliver sikkert mega sjovt! Sidst jeg missede en fest, snakkede alle om den, og jeg kunne ikke være med i nogle samtaler i en hel uge! "

MARKUS:

"Jeg har bare ikke lyst, og alle kommer sikkert også til at drikke sig fulde "

AUGUST:

"Hvad med bare denne her ene gang?".

MARKUS:

"Jeg har bare ikke så meget lyst til at drikke...".

AUGUST:

"Ej, kom nu. Det bliver sjovt!".

MARKUS afbrøder AUGUST

MARKUS:

"Nej August, jeg har altså ikke lyst".

AUGUST:

"Okaaay, hvad nu hvis ingen af os drikker. Så er du ikke alene. Hvad siger du til det?".

MARKUS:

"Okay, jeg tager måske med så. Men jeg skrider altså fra festen hvis folk bliver for fulde!".

SCENE 2: INT. I SKOLENS KLASSELOKALE. DAG

SARAH (16) og hendes slæng står og snakker i midten af klasselokalet, da hun får øje på MARKUS og AUGUST. Hun går over til dem.

SARAH:

"Den der fest ik?"

AUGUST:

"Ja?"

SARAH:

"Det bliver mega fedt, vi skal bare være mega stive!"

MARKUS:

"Tjo....helt sikkert".

SARAH:

"Jeg ville synes det var fedt hvis du kom".

MARKUS:

(forvirret)"Ville du?".

SARAH:

"Ja, eller vent, nej, du drikker ligesom ikke, gør du vel?".

MARKUS ryster på hovedet som svar og kigger ned i sit bord

CHRISTOPHER (15) FRA SLÆNG:

"Nå, så er der ingen grund til at du kommer!".

FELICIA (16) FRA SLÆNG:

"Ja, bliv hjemme og drik mælk i stedet".

Nogen fniser i baggrunden

AUGUST ryster bare på hovedet og ignorerer SARAH og hendes slæng. MARKUS sidder bare mundlam og stirrer ned i sit bord.

Klokken ringer til time

AUGUST:
(Hvisker) "Det skal nok blive sjovt".

MARKUS:
(Hvisker) "Jeg kommer jo kun fordi det er Karla som holder festen. Jeg har bare ikke lyst".

AUGUST:
(Hvisker) "Hvorfor?".

AUGUST:
(Hvisker) "Prøv lige at høre her. Du ender jo ikke som din far, bare fordi du drikker en gang!".

AUGUST:
"Jeg skriver til Karla at vi kommer til festen".

MARKUS:
"Nej! Lad vær".

AUGUST:
"Beskeden er allerede sendt".

LÆREREN (56):
"August og Markus, er der noget i vil dele med klassen?".

AUGUST og MARKUS ryster begge på hovedet

LÆREREN:
"Det tænkte jeg nok, så vær stille tak!".

AUGUST:
(Hvisker) "Jeg lover dig, at vi ikke kommer til at drikke til fødseldagsfesten.

MARKUS kigger væk.

AUGUST:
AUGUST:

(Hvisker)"Karla ville helt sikkert blive glad hvis du kom.

SCENE 3: EXT.UDE FORAN KARLAS HUS. AFTEN

August og Markus står ude foran Karlas hus.

AUGUST:
"Ej shit! Jeg har glemt at købe en gave. Kan jeg være med i din?"

MARKUS:
"Jeg har købt hende et armbånd".

AUGUST:
"Nåå, du har godt nok gjort dig umage med den gave der, hva?"

MARKUS:
"Øhm, ja, måske lidt".

AUGUST:
"Jeg behøver ikke at være med i gaven".

Scene 4:int. hjemme hos karla i køkkenet. aften

MARKUS og AUGUST går ind i køkkenet.

KARLA afbrøder dem, og giver MARKUS og AUGUST et kram

KARLA:
"Hey drenge, super fedt I kunne komme. Der er drikkevarer og chips ovre på bordet".

AUGUST forsvinder efter Karla har krammet ham.

KARLA går hen til sine veninder. MARKUS står alene tilbage.
SARAH kommer over til MARKUS.

SARAH:
"Hvorfor står du her helt alene?".

MARKUS trækker lidt på skuldrene som svar

SARAH:
"Du må undskylde for det jeg sagde i klassen. Skal du ikke med over og have noget at drikke? Karla er der også".

MARKUS:

"Det ved jeg ikke rigtigt."

SARAH:

"Kom nuuu. Jeg ved at du er vild med Karla, og jeg tror altså også at hun er vild med dig".

MARKUS:

"Tror du?!"

SARAH:

"Jamen jeg tror hun synes det er lidt kikset du ikke drikke...".

MARKUS og SARAH går over til drinkbordet

SCENE 5. INT. HJEMME HOS KARLA I STUEN. AFTEN

MARKUS står ved drinkbordet og ser, at KARLA kigger over på ham med en plastikkop i hånden.

SARAH:

"Skal du ikke have et glas?"

MARKUS:

"Jo....."

KARLA:

"Kan du ikke lide det, Markus?"

MARKUS:

"Øh, jojo."

MARKUS tager et shot fra drinkbordet, og drikker det.

FELICIA FRA SLÆNG:

"Se, det var jo ikke så svært."

August kommer over til Markus.

AUGUST:

"Hvorfor har du drukket? Jeg troede ikke du havde lyst til at drikke?!".

MARKUS:

"Hvorfor skred du bare?! Du efterlod mig alene tilbage, og de andre pressede mig ligesom til at drikke.

AUGUST:

"Jeg skred ikke! Jeg skulle bare lige på toilettet. Du kan ikke være sur på mig, når det er dig der har drukket. Fuck dig Markus!"

AUGUST går i vrede væk fra MARKUS, og tag en øl fra drinkbordet.

MARKUS:

"Fuck dig selv!"

MARKUS tager et shot mere i frustration, og SARAH gør flere shots klar til ham, og MARKUS drikker dem.

MARKUS kan se, at KARLA står og kigger. MARKUS begynder at blive svimmel og får kvalme, så han løber ud på toilettet.

SCENE 6. EXT. UDE FORAN KARLAS HUS. AFTEN

MARKUS sidder udenfor på trappeafsatsen, her finder KARLA ham.

KARLA:

"Hvad laver du herude? Er du okay?"

MARKUS svarer tøvende

"Jeg havde lovet mig selv at jeg ikke skulle drikke, og jeg må heller ikke. Og se hvordan det gik"

KARLA:

"Hvorfor gjorde du det så".

MARKUS kigger genert ned i jorden.

MARKUS:

"Jeg ved det ikke, måske var det bare fordi jeg ville vise at jeg ikke er bange for at prøve noget nyt.

KARLA:

"Du beviser intet ved at drikke, det er mere modigt at sige fra. Jeg drikker heller ikke".

MARKUS:

"Hvad er det så du har i hånden?"

KARLA:

"Nåårh, det er bare sodavand".

MARKUS:

"Hvorfor drikker du ikke?".

KARLA:

"Jeg har prøvet at være fuld før, og jeg brød mig ikke om det. Prøv at se på dem derinde, de har ingen kontrol over dem selv".

MARKUS:

"Jeg har forresten en gave til dig".

MARKUS stikker hånden i lommen og finder armbåndet frem til KARLA

MARKUS:

"Her, det er bare en lille ting har købt til dig".

MARKUS giver KARLA armbåndet på

KARLA:

"Eeeeej, tusind tak Markus. Hvor er den fin".

MARKUS og KARLA sidder sammen og småsnakker da AUGUST kommer ud og afbryder dem.

AUGUST:

"Hvor bliver I af? Jeg mangler jer derinde.

MARKUS:

"Du må undskylde at jeg brød aftalen August".

AUGUST:

"Det går nok!"

CHRISTORHER stikker hovedet ud.

CHRISTORHER:

"August! Kom nu ind for helvede, der er fuld dak i den lige nu!"

AUGUST:

"Vi kommer!"

MARKUS og KARLA kigger på hinanden og smiler. De rejser sig op, og går ind sammen, og Markus har armen om Karlas skuldre.

Slut