

1. INT. TRAPPE/SPISESTUE

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

(Kamera i bevægelse) Vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser Lukas placere Plet på en stol. Ved siden af ham står en stak tallerkener, bestik og glas. Der er diverse morgenmads produkter placeret.

Mor råber fra køkkenet.

MOR

Er der kaffe på bordet Lukas?

LUKAS

Mhm !

Lukas begynder at dække bord. Fire tallerkener, fire glas og fire sæt bestik placerer han på henholdsvis fire pladser.

Lukas sætter sig på stolen ved siden af stolen hvor Plet sidder. Far kigger på Lukas og smiler.

FAR

Godmorgen Lukas, glæder du dig?

LUKAS

Lidt, men vi skal altså snart afsted

Far griner, og bøjer sig hen over bordet for at presse håndtaget ned på stempelkanden. Han hælder kaffe op i en kop til sig selv, alt mens han står op. Han kigger på Plet og derefter på Lukas.

FAR

Du, tror du ikke det er bedst hvis Plet bliver hjemme sammen med sine andre venner? Det er jo trods alt DIN første skoledag.

Lukas kigger ned på sin tallerken og svarer ikke. Far sukker.

FAR

Lukas?

Han løfter Lukas' hoved med sin hånd, så de kigger på hinanden.

FAR

Det betyder at du ikke tager Plet ikke kommer med i skole. Lover du mig det?

LUKAS

Jeg lover det

Lukas krydser fingre

Far kigger på klokken og hælder derefter kaffen ned hurtigt.

FAR

Godt. Jeg er altså sent på den, vi snakkes ved senere Lukas, så må du fortælle mig det hele!

Far roder Lukas i håret.

Mor kommer ind i stuen med en kurv varme brød og sætter den på bordet, og kysser hurtigt far farvel.

FAR

Hej hej I to!

Vi ser faren forlade stuen.

Mor sætter sig ned, og hælder mælk op i Lukas' glas.

MOR

Jeg ved godt du gerne vil have Plet med, men far har altså lidt ret skat. Jeg synes ikke du skal tage ham med.

De kigger på hinanden

2. INT. GANG

Mor styrter rundt i baggrunden. Lukas sidder og binder sine sko i midten af billedet.

MOR

Lukas har du set mit klippekort?!

LUKAS

Jeg tror det ligger på bordet mor!

Kom nuuuuu

Plet sidder på trappen. Lukas kigger ind i stuen og ser mor lede efter klippekortet.

Han propper Plet indenunder hans trøje, som han plejer, så det laver en bule på maven. Han tager sin jakke ned fra knagen og lyner den, så hans bule på maven bliver mindre tydelig.

Mor kommer ind i gangen igen, med klippekort i munden, taske i den ene hånd og nøgler i den anden. Hun smider tasken over skulderen før de skal ud af døren og tager Lukas i hånden.

3. EXT. VILLAVEJ/ INT. BUS

Mor og Lukas løber til busstoppestedet. Mor holder Lukas i hånden. Lukas' alt for store rygsæk hopper op og ned af ryggen på ham. De når bussen i sidste sekund.

De træder ind, og mor leder efter klippekortet i sine lommer. Hun undskylder meget overfor buschaufføren

MOR

Undskyld, jeg skal bare lige finde mit klippekort. Det lå i min lomme ligefør. Vi kom bare så hurtigt ud af døren, det er jeg ked af.

Lukas har allerede sat sig længere nede i bussen. Vi ser moren i baggrunden der klipper klippekortet.

Lukas tager sin jakke af og kigger ud af vinduet. Mor sætter sig ved siden af ham og begynder at fortælle, mens hun aer ham i håret.

MOR

Du er så sej Lukas, jeg var selv helt vildt nervøs til min første skoledag. Jeg ville slet ikke afsted, jeg kan huske at jeg holdt fast i busstoppestedet ved skolen, fordi jeg ikke ville ind og mormor stod og prøvede at hive mig ind på skolen. Morfar troede jeg var sløj, men jeg ville jo bare hjem.

Lukas kigger ned på plet under trøjen.

MOR

...Da jeg så endelig kom ind i klassen var det hele nyt og så mange nye ansigter.

Mor kigger på Lukas der er blevet en smule skræmt af historien, og sidder og sparker lidt til sædet foran.

Mor fortsætter for at berolige Lukas.

MOR

Men det var jo slet ikke farligt, de var rigtig søde alle sammen og før jeg vidste af det skulle vi hjem igen. Jeg er sikker på at det kommer til at gå godt.

LUKAS

Tror du de andre børn har nogen bamser?

MOR

Jeg er sikker på at de har et par bamser derhjemme.

LUKAS

Nej jeg mener med i skole?

Mor knuger Lukas ind til sig, og mærker hans bule på maven. Plet kom med alligevel

MOR

Så Plet kom med alligevel? Åh
Lukas, jeg synes både mig og far
sagde at du ikke skulle tage ham
med?

LUKAS

Men mor...Det er jo bare Plet.

Mor sukker.

MOR

Men Lukas....

LUKAS

Mor! Det er kun i dag!

MOR

Lover du det?

LUKAS

Ja! I imorgen kommer han ikke med

Hun smiler til Lukas og trykker på stopknappen og Lukas
tager sin jakke på igen.

4. INT. SKOLEGANG

Mor og Lukas går op til klasseværelsedøren. Lukas' hænger
sin jakke på knagen. Der er andre forældre og børn i
gangen, men det er kun baggrundsstøj.

MOR

Har du husket alle dine tredive
farveblyanter

Lukas nikker.

MOR

Jeg henter dig klokken tolv når I
er færdige. Skal jeg gå med ind,
eller kan du godt selv?

LUKAS

Jeg kan godt selv.

Lukas krammer mor, og går målrettet og stålfast ind i
klassen.

5. INT. KLASSEVÆRELSE

Der er sat navneskilte på bordene. Lukas spejder rundt i klassen for at finde sit navn.

Endelig får han øje på et blåt navneskilt med et Leopard klistermærke ved siden af Lukas' navn.

Læreren kommer over til Lukas og siger hej.

LÆRER

Hold da op, du er godt nok
skoleklar med den skoletaske.

Lukas er lidt genert.

LUKAS

Tak, jeg har 32 forskellige
farveblyanter med i mit penalhus.

LÆRER

Hold da op. Vi skal tegne om lidt,
så det er en god idé at tage det
frem allerede nu.

Læreren går videre og Lukas' sætter sig ned og da der ikke er nogen der sidder på stolen ved siden af ham, så han sætter Plet på stolen.

Alle sidder på deres pladser.

LÆRER

Jeg har taget filur-is med! En der
vil hjælpe med at dele ud?

Hele klassen er stille og kigger rundt på hinanden. Læreren får øjenkontakt med Lukas.

LÆRER

Kom da herop.. Lukas!

Lukas kigger nervøst rundt på alle i klassen og rejser sig og går op mod katederet.

Han tager kassen i hænderne og begynder at dele isene ud. De andre børn er søde. Tak, mange tak, tusinde tak, ej tak.

Da Lukas når til sit eget bord, ligger han en is til sig selv og en is til plet. Derefter går han videre og fortsætter med at dele is ud.

Der kommer uro i klassen

BARN 1

Hvorfor har du taget to is?

BARN 2

Jeg vil også have to is!

Lukas overhører hvisken fra flere borde. Alle kigger underligt og ondt på ham. Da han skal dele en is ud til et bord med to seje drenge, bliver det for meget.

SEJ DRENG

Hej, jeg hedder Lukas.

Drengen skubber sidemandens is over til ham selv og laver en grimasse. Lukas synes ikke det er sjovt, i modsætning til resten af klassen. Pigerne griner og hvisker.

Lukas kigger ned i jorden og presser sine læber sammen for at undgå at græde. Læreren observerer situation, og tror det samme som børnene.

LÆRER

Lukas, sig mig, hvorfor har du taget to is til dig selv?

Lukas kan næsten ikke sige noget.

LUKAS

Det var til Pl-pl-plet...

LÆRER

Hvem er Plet Lukas?

Lukas med tårer ned af kinderne, peger på sit bord med de to tomme stole. Man kan ikke se Plet, han er jo ikke så høj så bordet dækker for ham. Man kan kun se et tomt bord.

Lukas kan slet ikke stoppe med at græde, og der er blevet helt stille i klassen i mellemtiden. Han kigger rundt med helt røde øjne.

I samme øjeblik banker det på døren, og fokus flyttes fra Lukas, til ham der kommer ind af døren med moren bagved.

MOR TIL DRENG

Ej det må I meget undskylde, vi ramte lige ind i myldretiden.

LÆRER

Det er helt okay, det kan jo ske

Den nye dreng spejder rundt i klassen for at finde en plads.

NY DRENG

Hvor skal jeg sidde?

LÆRER

Det var da underligt, mangler vi en plads? Hmm.. Nej hov, der er plads ved siden af Lukas.

Den nye dreng bevæger sig over mod bordet og sætter sig ned.

Lukas sætter sig også tilbage på sin plads.

LÆRER

Vi sidder og skal lige til at spise is. Jeg håber at du kan lide filuris

Den nye dreng kigger ned da han skal rykke sin stol ind. Han vender sig om mod Lukas og hvisker.

NY DRENG

Er det din?

Han har Plet i hånden.

LUKAS

Ja

Lukas putter Plet ned i tasken.

LUKAS

Jeg har delt en is ud til dig

NY DRENG

Mange tak, jeg synes de smager
vildt godt.

Lukas smiler stort

LUKAS

Også mig!

Lukas får øje på drengens trøje.

LUKAS

Spiller du fodbold?

NY DRENG

I morgen skal jeg prøve det oppe i
fodboldklubben, hvad med dig?

LUKAS

Jeg har spillet i et år

Alle i klassen er glade og spiser is. Lukas og den nye
drengs samtale fader ud.

6.INT.TRAPPE

(Kamera i bevægelse) Vi ser den samme trappe som i starten.
Væggen er fyldt med billeder i rammer. Men nye billeder.
Billeder fra en fodbold kamp, med Lukas og drengen.
Billeder fra klassefødselsdag. Lignende. Tilsidst ser man
et billede af en nyfødt pige med Plet i armene.