

Den nye pige - synopsis

Inden Sara skiftede skole var hun den mest populære pige på sin skole.

Hun er smuk og går i dyrt tøj, men da hendes far skulle skifte arbejde blev hun nødt til at skifte skole.

Efter sommerferien starter Sara på en ny skole. Sara er 15 år gammel, hun er meget modig og har nemt ved at få venner.

Den populære pige ved navn Jasmin er 15 år gammel.

Jasmin bliver jaloux over Saras skønhed, så derfor prøver hun så godt som muligt at holde de andre piger tilbage, så hun ikke bliver en del af pigegruppen.

En dag spørger Sara en af pigegruppens medlem, som hedder Angelina, om de skal være veninder, men så kommer Jasmin brasende og skynder sig at sige "Øh hvad tror du selv, du er den nye pige, hold lav profil." Pigen fra gruppen fik ikke lov til at snakke, hun ville faktisk godt være veninder med Sara, men hun turde ikke at sige det til Jasmin. Sara svarer tilbage "Slap af, jeg spurgte hende bare, om vi skal være veninder." "Det skal du ikke, hun er venner med os fra gruppen." siger Jasmin "Men må jeg så være en del af pigegruppen?" spørger Sara.

"Hmmm, hvis du klarer testen"

"Hvad for en test?"

"En test som man skal klare for at være en del af os"

"Okay, jamen det vil jeg gerne"

"fint i morgen så?"

"ja okay".

Angelina kigger forvirret på begge to, hun prøver at tale, men hun tør ikke.

Da Sara gik, grinte Jasmin "Den nye pige er bare for dum." Sagde hun. En af pigerne fra gruppen, spørger om "hvad mener du med test?" "vi laver lidt sjov med hende, også snyder vi hende med en klam test.

Efter testen er færdig, tager vi et billede af Sara og poster det på nettet.

Næste dag kommer Sara i skole, men hun kan ikke finde pigerne. Hun leder efter dem i frikvarteret, og endelig finder hun dem, de stiller sig i en rundkreds om Sara.

Jasmin siger "Er du klar til at blive testet?" "Ja, selvfølgelig." Svarer Sara.

Cirka 5 minutter efter begynder nogle af pigerne at kaste vand i hovedet på Sara, Jasmin tager video af det og flækker af grin. "Jeg er blevet helt til grin" tænker Sara inderst inde, hun løber ind på toilettet og låser døren på sig selv. Hun er på kanten til at begå selvmord, hun græder.

Efter noget tid kommer deres klasselærer ind på toilettet. Hun spørger "Hvem er det der græder?" ingen svarede, hun spørger igen "HVEM ER DET DER GRÆDER? ".

Sara svarer "Det er mig der græder..." læreren prøver at komme ind, men døren er låst. Hun banker på døren, men Sara åbner ikke. Hun skynder sig med at tørre vandet af hendes tøj, hun åbner døren klasselæreren spørger, "Hvad er der sket?" men Sara sagde ikke sandheden.

Hun sagde "jeg faldt bare ned i søen.." Læreren gav Sara noget tøj som hun kunne tage på. Efter et stykke tid, var læreren gået. Sara gik ud stille og roligt, hen til Jasmin og sagde "Det her er ikke over" også grinte Jasmin og sagde "Du kan bare prøve."

Sara tog hjem og spekulerede over hvad hun kunne gøre gengæld, men hun kunne ikke finde på noget..

Næste dag kom Angelina hen til Sara og spurgte om de skulle være veninder Sara siger "Ja selvfølgelig men jeg har noget at fortælle dig, som du ikke må fortælle til andre" "du kan stole på mig" sagde Angelina.

"Jeg tænker på at få hævn over for Jasmin, da jeg ikke gider det her mere, ville du hjælpe?"

"Jo selvfølgelig, men hvad har du tænkt dig at gøre "så lang er jeg ikke nået endnu." Sagde Sara.

Klokken ringede, de gik ind til time, alle var stille, Jasmin og de andre piger kom med et sus ind i klasselokalet, de smækkede døren og kiggede med skæve blik på Angelina. De spurgte "hvor har du været henne i pausen?" Angelina prøvede at undgå svaret, men de blev ved med at kigge, hun var nervøs og sagde "øhmm, jeg har bare været inde i hele pausen." Pigerne sad ned, læreren kom ind og sagde til eleverne at hun har arrangeret en klassefest, alle råbte "YESSSSS, ENDELIG"

1 UGE EFTER

Alle er i gang med at gøre sig klar til festen, de pynter op.

Der er en time tilbage til festen starter, musikken er klar, de mangler bare eleverne. Sara tog til føtex for at købe skum, til at ødelægge Jasmins kjole, uden nogen vidste det. Sara ringede til Angelina for at fortælle hende om planen, for at få lidt hjælp fra hende.

Sara tog hjem for at gøre sig klar, hun har travlt. Da hun endelig blev klar tog hun til festen. hun gik ned i hallen, og alle var ankommet. De tændte for musikken og dansede sammen, Sara gik hen til Jasmin og sagde

"Jeg sagde jo at det her ikke var over"

"Hvad mener du?" sagde Jasmin,

også sprøjter Sara med skum på hendes kjole, foran hele klassen, alle kiggede på Jasmin og flækkede af grin. Jasmin blev sur, hun løb væk fra alle.

Hun gik ned til søen og sparkede ned på jorden.

Efter et stykke tid gik Sara hen til Jasmin, hun var ved at falde ned i søen, Sara løb hen til Jasmin og holdte hende tilbage. Jasmin sagde til Sara "Jeg har fortrudt det jeg gjorde" "det fint nok, jeg har også fortrudt det jeg gjorde"

dagen efter blev de veninder og alt var i orden.

"endelig er jeg blevet en af de populære piger." sagde Sara.