

MONSTER

af

Amanda Sø Leth-Nissen

9. udkast

17. maj 2011

SC. 01. EXT. GRÆSPLENE - DAG

Lysander (25) og Maria (17) står udenfor og flyver med drager. De smiler. Et par gange ser han sig over skulderen, som om han vil tjekke om nogen skulle holde øje med dem. Pludselig besvimer Maria. Lysander giver slip på dragen, løber hen til hende og samler hende op.

SC. 02. INT. KØKKEN - DAG

Lysander står og snitter grønsager, da Maria kommer ind, støttende til dørkarmen. Hun går forsigtigt hen til ham og læner sig op ad bordet.

MARIA:

"Lysander, jeg vil gerne se en læge..."

Lysander stopper med at snitte grønsager.

LYSANDER:

"Hvorfor?"

MARIA:

"Jeg har det forfærdeligt."

LYSANDER:

"Jamen du får det snart bedre."

MARIA:

"Men hvad hvis jeg ikke gør?"

LYSANDER:

"Det gør du."

MARIA:

"Men jeg vil gerne se en læge alligevel."

LYSANDER:

"Men det kan du altså ikke komme til. Det kommer der ikke noget godt ud af. Sådan er det."

Maria slår Lysander med et piskeris.

MARIA:

"Jamen jeg føler mig virkelig syg."

LYSANDER:

"Jeg gider ikke høre mere om det. Du er ikke særligt syg, du er bare en smule sløj."

(CONTINUED)

MARIA:
"Jeg besvimeede!"

LYSANDER:
"Ja, men du har altså ikke feber."

MARIA:
"Jeg har kvalme, jeg har
hovedpine!"

LYSANDER:
"Gå ind på dit værelse! Jeg gider
ikke høre mere på dig!"

Maria går vredt ud af køkkenet, stadig støttende til alt omkring sig.

SC. 03. INT. MARIAS VÆRELSE - DAG

Maria ligger i sin seng. Lysander kommer ind med en kop te og sætter sig ved sengen.

LYSANDER:
"Har du det bedre nu?"

MARIA:
"Ikke rigtigt..."

LYSANDER:
"Jeg har te med..." Han rækker
hende koppen, men hun stiller den
på sit natbord.

MARIA:
"Jeg vil gerne sove nu."

LYSANDER:
"Okay... Kald på mig, hvis du
mangler noget, ikke?"

Lysander tørrer lidt blod væk fra hendes næse.

Maria lægger sig ned. Lysander går ud.

SC. 04. INT. KØKKEN - DAG

Lysander står træt og hakker grønsager.

SC. 05. INT. MARIAS VÆRELSE - EFTERMIDDAG

Lysander banker på med et glas vand og en pille.

LYSANDER:

"Maria? Jeg er ked af at jeg råbte af dig, men jeg har en hovedpinepille til dig."

Hun svarer ikke.

LYSANDER:

"Maria? Jeg kommer ind nu."

Han åbner døren, og hun er i gang med at kravle ud af vinduet med en taske på ryggen. Han sætter hurtigt glasset og pillen fra sig og løber hen til hende. Hun springer ud.

LYSANDER:

"MARIA, KOM TILBAGE, NU!"

Lysander finder et nøglebunt frem og løber ud til døren, imens han leder efter nøglen. Han låser døren op og løber udenfor.

SC. 06. EXT. FORHAVE - EFTERMIDDAG

LYSANDER:

"MARIA, FOR FANDEN, STOP!"

Han løber efter hende, men hun løber ud på vejen og stopper en bil.

LYSANDER:

"JEG FORSØGER AT HJÆLPE DIG!"

Hun falder pludselig sammen hen over køleren. Lysander løber hen til hende og opdager at hun bløder voldsomt ud af munden. Bilens chauffør står ud, og han ser op på ham.

LYSANDER (TIL CHAUFFØREN):

"Det er okay, hun er okay. Hun fejler ikke noget..."

Lysander ser ned på Maria, og kan se at hun er livløs.

LYSANDER:

"Maria? Maria, hvad er der galt?"

Han rusker i hende, men hun reagerer ikke. Så falder han sammen. Chaufføren ringer efter en ambulance i baggrunden.

SC. 07. INT. KIRKE - DAG

Lysander sidder alene i kirken, bortset fra præsten.

PRÆST:

"Vi er sammen her i dag for at tage afsked med Maria Albrechtsen. Maria blev kun 17 år. Den store tragedie i Marias liv var, at hun fra sin mor ikke bare arvede det smukke hår, men også den frygtelige sygdom, som jeres mor døde alt for tidligt af efter de triste år på Bredebo plejehjem.

Men Maria var syg, og hun er død nu. Ingen vidste, at hun var syg, og ingen kunne gøre for det. Det er ikke nogens skyld, at Maria er død."

Lysander sidder lidt uroligt.

SC. 07B. EXT. DØR TIL KIRKE

Lysander giver præsten hånden. Præsten ser spørgende på Lysander, som ser væk.

SC. 08. INT. STUE - EFTERMIDDAG

Lysander står og ser ud af vinduet. Han får øje på dragen, der hænger fast i et stativ.

SC. 08B. EXT. HAVE - EFTERMIDDAG

Lysander går ud til dragen. Han står og ser sørgmodigt på den.